

KRIEK & MATTENTOCHTEN 2018

Wat biedt deze wandeling?

Algemeen

Kriek & Mattentochten : deze wandelklassieker start vanuit de thuisbasis Herne, parel in het mooie Pajottenland, een eerder toeristische dan geologische streek in Vlaams-Brabant. Het is een onderdeel van de Groene Gordel, begrensd door de steden Brussel, Halle, Edingen, Geraardsbergen, Ninove en Aalst.

Herne wordt bestempeld als het groene kwadrant van 't Pajottenland.

De 35^{ste} editie loodst de wandelaars via ettelijke slingerende voet- veld- en aardewegen naar deelgemeente Herfelingen, het gehucht Kokejane en het aangrenzende Heikruis. Via het domein Ter Rijst met bos en Park, het Strihouxbos en de Aerebeekvallei wordt heel wat rustgevend natuurschoon, doorspekt met enkele watermolens en prachtige vergezichten badend in een gloeiend landschap, onder de voeten geschoven.



Het is tevens de start van een nieuwe editie van de Cesarbier-trofee die elke deelnemer, die voldoet aan de geldende criteria, zal belonen met een pittig en krachtig blond bier.



Info per parcours :

De **4 & 6 km** parcours, zonder rustpost, bewandelen grotendeels Herne en directe omgeving via ettelijke voet-, veld- en aardewegen. Uitsluitend de kortste afstand is toegankelijk voor rolwagens. Op het 6 km parkoers maakt men kennis met een nieuw aangelegd natuurpad langs de Markriver en het Kartuizerklooster (*).

Ook de 1^{ste} gebouwde landschapskubus (een houten constructie in de vorm van een kubus) lonkend naar de Aerebeekvallei en fungerend als landelijke rust- en/of uitkijkpost, komt men voorbij. Vooraleer het eindpunt te bereiken wandelt men in het centrum van Herne nog

langs het Heldenplein met monument ter nagedachtenis aan de gesneuvelde helden van beide wereldoorlogen.

(*) Het is het oudste in de Nederlanden en is in 1314 gebouwd in opdracht van Walter II, heer van Edingen. In 1580 door Ninoofse protestanten geplunderd en in brand gestoken. Het nog bestaande gastenkwartier en de tiendenschuur werden herbouwd begin 18de eeuw. In 1783 werd het op bevel van Keizer Jozef II opgeheven en nadien verkocht. Herdenkingssteen ter gelegenheid van de 175ste verjaardag van de Boerenkrijg (1798).

Vanaf de **10 km** loopt men voorbij het Hof Ten Driesch, een gesloten hoeve, de Sint Waltrudismolen waarvan de 1^{ste} vermelding dateert van 1219 en het Kartuizerstandbeeld (**).

Via een mooi kronkelende hellende veld-voetweg, in de regio bekend als de koecache, passeert men voorbij een 2^{de} landschapskubus die hier eind vorig jaar werd neergezet. Met uitzicht op mooie panorama's alom, komt men aan in de rustpost van het Hernese gehucht Kokejane. Op de terugweg maakt men via slingerende wandelpaden kennis met de Aerebekvallei aler via de achterzijde van het Sint-Felix Rusthuis en het Heldenplein de startzaal opnieuw op te zoeken.

(**) Op de plaats in Herne werd in oktober 2003 dit standbeeld ingehuldigd door de gemeente. Aanleiding hiervoor was ondermeer het hart van Hertogin Margaretha van York dat 500 jaar geleden in het toenmalige Kartuizerklooster van Herne werd begraven. Het beeldhouwwerk uit blauwe steen is van de hand van Hernenaar Roger Schrije. Het stelt 2 kartuizers voor, naar elkaar gericht en met tussenin een wereldbol. Deze laatste is omgeven door een metalen band waarin sterren zijn uitgewerkt. Deze verwijzen naar de stichter van de Kartuizerorde, de Heilige Bruno en zijn 6 medegezellen.



De **15 km** passeert evenzeer voorbij het Hof Ten Driesch, de Sint-Waltrudismolen, het Kartuizerstandbeeld, de koecache, de Aerebeekvallei en het Heldenplein en bewandelt tijdens de lus in Kokejane het prachtige Domein Ter Rijst met kasteel, vijvers, park- en boswegen.

De langste afstanden van **22 & 32 km** flirten onderweg regelmatig met de taalgrens.

De **22 km** komen langs het Kartuizerklooster, rusten uit in deelgemeente Herfelingen met zijn eigenwijze dorpskern, maken in een lus eventjes verder kennis met dit plattelandsdorp. Via de imposante Olympia zuivelfabriek, de kapel Ter Linden, het prachtige domein Ter Rijst met zijn park en kasteel in Heikruis deelgemeente van Pepingen, bereikt men de Aerebeekvallei en het Heldenplein om aldus opnieuw de start te bereiken,

De **32-km** wandelaars wandelen vrijwel hetzelfde parkoers van de 22 km. In Herfelingen maken zij in een grotere lus kennis met het landelijke karakter van dit rustige dorp. Als toetje van hun wandelmenu doorkruisen zij verder nog het Bos Ter Rijst in Kokejane en Heikruis, gelegen in 't Vlaamse Gewest en flaneren dan verder door het Strihoux Bos in Lettelingen (Petit-Enghien) deel uitmakend van 't Waalse Gewest. Nadien sluiten zij opnieuw aan bij het parkoers van de 22 km om naar de finish toe te stappen.

Nog te noteren tenslotte dat in het Domein Ter Rijst (waar honden niet zijn toegelaten) en er rondom alternatieve routes worden uitgezet voor de baasjes die met hun trouwe viervoeter de wandeling willen beleven.

Rustpost Herfelingen : 22 km (1x) - 22 km (x2) - 32 km (1x) - 32 (x2)

Rustpost Kokejane : 10 km - 15 km (1x) - 15 km (2x) - 22 km - 32 km (1x) - 32 km (x2)

Verdere info:

Benny Luchtens

GSM 0474 / 593 564

bennyluchtens@telenet.be

www.marktrotters.be

